

Vraag het aan Morya**Aanvaard dat de ander anders is**

“Kwetsen is vernederend, doe dat niet. Als er zaken zijn in je omgeving die je niet vermag, of waarvan je denkt: ‘dat is toch niet goed’, dan hoef je je daar niet tegen te verzetten.

Aanvaard dat de ander anders is. Aanvaard dat het wel eens moeilijk kan zijn tussen jou en een ander, zonder het verlangen om daar iets aan te doen.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 9: Gelukkig durven zijn”
(uit hoofdstuk 7: ‘Zelf beslissen over je keuzes’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 508

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


